

Uitje tot besluit van Sjors Sportief

Door Youri

Met hulp van Lisette Oosterbosch/
De Verhaalderij

In het eerste weekend van de herfstvakantie ging ik in Duitsland kanoën. De Volmolense Kano Club (VKC) had de reis georganiseerd. Ik heb bij hen tien lessen gehad via Sjors Sportief. De elfde keer was dit uitje.

Iedereen ging er op eigen gelegenheid naar toe. Ik reed met mijn ouders mee. We hadden een hotel in Oberhausen. Met een stuk of zeven kinderen heb ik op de Rijn gevaren. Het was maar een klein stukje, een meter of twintig. We waren uit een haventje vertrokken en via een



• **De Volmolense Kano Club houdt vaker kanoertochten op de Erft in Duitsland.**

Fotobron: website VKC

kleiner riviertje uitgekomen op de Rijn. Toen schrok ik wel even, want de rivier is breed en er varen grote boten. Wij ble-

ven aan de kant, waar heel veel golven waren, dus viel je bijna om, maar ik was niet bang.

Het kanoën duurde een dag, maar wij bleven in het hotel. Na een nacht slapen, zijn we naar Legoland, Sealife en Adventurepark geweest. Deze drie parken liggen dicht bij elkaar, dus we konden ze op één dag bezoeken. Legoland vond ik het leukst, want ik ben heel erg fan van Lego. Dat ik er zelf auto's van mocht maken, vond ik het leukst. En er was een gave 4D film. Die draaide in een kleine bioscoop. Het ging over Halloween en was gemaakt met Lego.

Na twee nachties slapen, kwamen we maandag weer thuis.